

Dansk Journalistforbund Mrk.: Cavling
Gammel Strand 46
1202 København K

København d. 1. november 2022

Vi indstiller Jørgen Steen Nielsen til Cavlingprisen for bogen *Vejen hjem til Jorden*. Ikke kun fordi bogen er en overlegen, præcis og elegant gennemlysning af miljø- og klimakampens historie fra FN's første globale klimakonference, afholdt i Stockholm i 1972, og frem til i dag, men i høj grad fordi han som journalist er så central en del af den fortælling. Fordi bogen viser, hvor uomgængelig en pioner og kæmpe Jørgen Steen Nielsen har været og stadig er i dansk klimajournalistik.

Da Jørgen Steen Nielsen som ung biologistuderende boede på kollegie på Amager bugnede hans klædeskab med tomme øldåser. Ikke som efterladenskaber fra en god fest, men som et våben i kampen for et bedre og renere miljø. Dåserne var trukket på snor, og hver lørdag demonstrerede Jørgen Steen Nielsen for et forbud mod dåser ved at trække dem larmende ned ad strøget.

Dengang var Jørgen Steen Nielsen ret alene med sit engagement i miljøkampen. Det er han heldigvis ikke længere. Vedholdende og engageret og i fællesskab med ligesindede har han med det skrevne ord som sit våben utrætteligt kæmpet miljøets og klimaets sag det sidste halve århundrede.

Som journalist har Jørgen Steen Nielsen bidraget til at etablere en levende og åben offentlig samtale om miljø og klima, som i dag afgør valg, dikterer rammer for erhvervsliv og påvirker den måde vi lever vores liv – hver for sig og sammen. Han har med saglighed og videnskab insisteret og fastholdt magthavere igennem årtier indtil de nu, de senere år, er begyndt at give efter. Han har vist den faktabelagte vej for utallige politikere, journalister og aktivister, og *Vejen hjem til Jorden*, står som et monument over den rejse.

Vejen hjem til Jorden er nok en bog om miljøbevægelsen og klimakampens sejre og nederlag, og dermed historien om en udvikling, der på afgørende parametre går i den helt forkerte retning med kurs direkte mod en miljø- og klimakatastrofe. Men det er først og fremmest en fortælling om håb og vedholdenhed. Om sammenholdet og meningen med det fælles engagement i en større sag. Og om alt det, der ville have været meget værre i dag, hvis ikke det havde været for engagerede borgere, der kæmpede de lokale kampe som med tiden har vist vejen for den globale omstilling. Som med øldåserne, hvor vi i dag har et velfungerende retursystem, vi i 1972 på ingen måde kunne have taget for givet.

Man kunne godt tro, at klimakampens historie var en fortælling om opråb, der blev hørt uden at blive taget alvorligt. Om advarsler, der blev ignoreret. Om at forsøge at få verden til at tage konsekvensen af, at vores udledninger gør noget ved kloden, som vi ikke vil leve med. Og så alligevel se udledninger stige og stige til den situation, vi står i nu. Man kunne tro, det var en

historie om 50 års nederlag og skuffelser, og om hvordan den unge mands forhåbninger førte til den ældre mands desillusion, og sådan ville mange også have fortalt den.

Men Jørgen Steen Nielsen går stadig til sagen, til journalistikken og til klimakampen med samme eufori og entusiasme og tro på, at det her er en kamp, man kan vinde. Som han selv formulerer det i bogen, må vi fokusere på "handlingens optimisme frem for fællesskabets pessimisme. På den aktivisme, der bærer forandringen, nærer selvtilliden og giver mennesker troen på, at det nok skal lykkes på et tidspunkt."

Vejen hjem til jorden er, som hele Jørgen Steen Nielsens journalistiske indsats, et bevis for, at håbet stadig er intakt. Det er derfor vi indstiller hans bog til årets Cavlingpris.

Med Venlig Hilsen

Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information

Lasse Lavrsen, kreativ chef på Information

Rasmus Øhlenschläger Madsen, Udviklingsdirektør på Information