

En britisk mand i Næstved var i årevis en nøglespiller i Nordkoreas omgåelse af de internationale sanktioner. Han stod bag et globalt svindelnummer, der trækker tråde til diktaturstatens atomvåbenprogram og til andre af verdens værste regimer. Alt sammen bliver det afdækket af journalisterne Lasse Skou Andersen og Sebastian Abrahamsen med det eminente undersøgende projekt *Forbudt farvand*, og for den indsats fortjener de at blive belønnet med årets cavlingpris.

Nordkorea og dets atomprogram udgør en af de største geopolitiske sikkerhedstrusler i vores tid. Derfor er det af stor vigtighed af afdække, hvordan regimet skaffer finansiering.

Lasse og Sebastian har brugt årevis på at grave i sagen og samle de mange tråde til den utrolige historie. De har gennemført et researcharbejde af enorm kompleksitet og vanskelighed, pløjet sig gennem alverdens selskabsregistre og rejst til en række udenlandske destinationer for at få kilder med viden om sagen i tale.

Deres formidling af historien er lige så imponerende. Fortællingen om den britiske mand og hans svindelnummer har de skrevet som føljeton i Information og samtidig udgivet som bog på avisens forlag. Det er en medrivende fortælling fuld af forunderlige figurer og forbløffende plot twists.

Samtidig har de med knaldhårde, afslørende nyhedshistorier afdækket blandt andet sanktionsbrud, et hemmeligt nordkoreansk pengenetværk og myndighedssvigt i Danmark. Historier, der blev samlet op af internationale medier som Financial Times, AFP og The Telegraph.

Perspektiverne er enorme. Når myndighederne er så dårlige til at opdage og gribe ind over for brud på internationale sanktioner, som det har været tilfældet i denne sag, er det ikke så mærkeligt, at sanktionerne ikke får den ønskede effekt. Det er en problematik, der kun er blevet mere presserende i lyset af Ruslands angreb på Ukraine, hvor sanktioner mod den russiske økonomi spiller en nøglerolle i Vestens forsøg på at inddæmme Putin-regimet.

Det er ikke ofte, at danske journalister afdækker så væsentlige internationale sager. Det er imidlertid lykkedes Lasse og Sebastian med denne historie, som man skulle tro var løgn, hvis ikke den var så veldokumenteret.

Med venlig hilsen
Rune Lykkeberg og Anton Geist